

«Die is er ook niet», zei de Maartsche Haas.  
«Dan was het niet zeer beleefd van jou me  
dien aan te bieden», zei Alice boos.

«Het was niet zeer beleefd van jou me  
gaan zitten zonder daartoe uitgenoodigd te zijn»,  
zei de Maartsche Haas.

«Ik weet niet, dat het jouw tafel was», zei Alice.  
«Ze is voor veel meer dan drie personen geboord».

«Jouw haar moet geknipt worden», zei de Hoeden-  
maker.

Hij had Alice eenigen tijd met de p  
nieuwsgierigheid zitten aankijken. Dit was  
eerste, wat hij zei.

«Je moet niet persoonlijk worden», zei  
eenigszins scherp. «Dat is zeer onbeleefd».

De Hoedenmaker, dit hoorende, spande  
oogen wijd open, maar alles, wat hij ze  
«Waarom lijkt een raaf op een schrijffles?»

«Kom, nu zal het wat prettig gaan wor  
dacht Alice. «Ik ben blij dat ze raadsels leg  
op te geven. — Ik geloof, dat ik dat wel  
kan», zei ze hardop.

«Meen je, dat je gelooft, dat je het aan  
weet?» zei de Maartsche Haas.

«Juist», zei Alice.